

# Nieuwsbrief Catharinakerk Zoutelande



## Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoutelande en verschijnt in principe elke twee weken. De inhoud bevat praktische informatie en is gericht op het gehele dorp Zoutelande. Voor verdiepende bijdragen over geloof en spiritualiteit verwijzen wij naar het kerkblad. Krijn kan digitaal aangeleverd worden op het redactieadres [nieuwsbrief@pknzoutelande.nl](mailto:nieuwsbrief@pknzoutelande.nl). De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen die strijdig zijn met de doelstellingen van de kerk niet te plaatsen. Nog geen nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar de redactie. Editie vrijdag 24 januari 2025. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 februari 2025.

## Inhoudsopgave

- Nieuwsbrief Catharinakerk Zoutelande
- Colofon
- Inhoudsopgave
- Miriam en Krijn Verhage
- Morgengebed
- [Korte terugblik op de kerkenraadsvergadering van 14 januari](#)
- [Gezamenlijk diaconaal jaarproject](#)
- Website
- [Reacties adventskalender](#)
- [Kindernevendienst](#)
- [Kerkdienstgemist \(herhaling\)](#)
- [Ontmoetingslunch](#)
- [Koffiemiddagen in De Tienden](#)
- [Zondag 26 januari Filmavond klimop Koudekerke, 19.00 uur](#)
- [Dinsdag 28 januari, kerkproeverij](#)
- Zoutkorrel
- Aanzoek
- [Zoutelande Actief](#)



## Miriam en Krijn Verhage



In het recente verleden had Zoutelande twee Catharinakerken; de Protestantse en de Rooms-Katholieke. Enige jaren geleden heeft het Bisdom de Rooms-Katholieke Catharinakerk aan de Bosweg ontijd en daarna verkocht aan Krijn en Miriam. Miriam houdt daar nu haar praktijk. Miriam heeft een praktijk voor counseling. Ik vraag haar uit te leggen wat dat precies is. Ze zegt: 'Er zijn veel mensen die last hebben van stress, angst of moeite hebben met rouwverwerking'. 'Ik luister dan naar hun verhalen en probeer als counselor te helpen die gedachten en gevoelens onder woorden te brengen'. 'Daarmee probeer ik deze mensen te helpen om een proces van verandering op gang te brengen, zodat ze daar beter mee om kunnen gaan', zegt ze.

Zij woonden in Goes maar wonen inmiddels in Zoutelande. Krijn is iets ouder dan Miriam. Vorig jaar ging hij ging met pensioen als voorganger van een evangelische gemeente in Goes. 'Miriam heeft mij altijd ondersteund toen ik voorganger was'. 'Nu ik met pensioen ben, wil ik Miriam graag ondersteunen met haar praktijk', zegt Krijn.

De kerkruimte is geschikt gemaakt als praktijkruimte en biedt straks ook de mogelijkheid om mensen een kort verblijf van enkele dagen aan te bieden. Dan kunnen mensen even afstand nemen van de dagelijkse besommeringen. Gedurende dat verblijf hebben ze ook gesprekken met Miriam.

Ze wonen nu in het verblijf waar de pastoor vroeger in de zomermaanden verbleef. Omdat ze graag willen integreren in Zoutelande hebben ze meegedaan aan de Adventskalender. 'Daardoor hebben we ruim 25 mensen op bezoek gehad en veel nieuwe mensen leren kennen', vertelt Krijn. Ze vinden het heel bijzonder om te mogen wonen op een plek die vroeger een kerk is geweest. Ze putten beiden namelijk veel inspiratie uit hun geloof. Kenmerkende elementen van het kerkgebouw zullen zichtbaar blijven. Zo is een aantal van de statieën nog steeds te zien en heeft het voormalige altaar zijn plaats behouden. 'Als straks de statieën echter gefotografeerd. 'Die foto's zijn straks terug te zien in een gedenkboek die herinnert aan het verleden van het gebouw', zegt Krijn. De verbouwing van de kerk gebeurt zodanig dat het in de toekomst mogelijk moet zijn het gebouw weer te transformeren naar een kerk. 'We hopen dat er een tijd zal komen dat mensen het weer zullen waarderen om naar de kerk te gaan', zeggen ze. Dit gebouw kan dan zijn oorspronkelijke functie terugkrijgen.

Miriam werkt drie dagen per week in haar praktijk. De andere dagen zetten ze regelmatig de deuren van de kerk wijd open. Dat betekent dat inwoners van het dorp of toeristen vrij binnen kunnen lopen om een praatje te maken of om even stil te zijn in deze bijzondere ruimte. Ze hebben ook al een paar keer de diensten bezocht in onze Catharinakerk. 'We vroelden ons erg welkom', vertelt Miriam.

Ik bedank voor dit openhartige gesprek en wens hen veel succes met het integreren in Zoutelande.

redactie

## Morgengebed



Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!



## Korte terugblik op de kerkenraadsvergadering van 14 januari

In deze bijdrage een selectie uit de punten die zijn besproken in de laatstgehouden kerkenraadsvergadering. We startten en sloten af met momenten van bezinning en gebed. De kerkenraad heeft een eerste verkenning gedaan van de stappen die nodig zijn om het beroepingswerk op te starten. Als eerste stap gaan de leden van de kerkenraad een vragenlijst invullen die behulpzaam is bij het opstellen van een profielschets. Als deze in concept gereed is, zullen we die voorleggen aan de hele gemeente.

Het wordt steeds moeilijker om voor alle zondagen een voorganger te vinden, omdat er een predikantekort is in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). We roepen elkaar en de gemeente op om namen te noemen van voorgangers die we mogelijk nog niet kennen en die hier voor kunnen gaan.

Er is nog geen zicht op een nieuwe redactie voor het kerkblad. De wijze van voortzetting van het kerkblad zal daarom een bespreekpunt zijn op het eerste gezamenlijk moderamen. Er is teruggebleekt op het gemeenteberaad. We zijn blij met alle gemaakte opmerkingen. In de volgende vergadering zullen we een voorstel bespreken hoe we in de toekomst de opening van de eredienst zullen doen.

Er is een commissie bezig met de toekomst van gebouw De Wegwijzer. Eén van de ideeën is om het bestaande gebouw te slopen en op dezelfde plaats een nieuw gebouw te zetten. Op de bovenverdieping komen dan twee huurappartementen voor permanente bewoning. Op de benedenverdieping een ruimte voor kerkelijke activiteiten en een ruimte voor het Toeristisch Informatie Punt (TIP). Hiervoor wordt een globale kostenraming gemaakt en een proces opgestart om dit te bespreken met de kerkelijke toezichthouder. Zoda hierover meer bekend is, komt het terug in de vergadering. Ook andere toekomstscenario's onderzoeken we.

Een ander punt betreft een onderzoek naar mogelijkheden om het kerkgebouw beter te isoleren, zodat de stookkosten omlaag kunnen.

## Gezamenlijk diaconaal jaarproject



De gezamenlijke diaconieën van Biggekerke/ Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande worden voor 2025 een nieuw jaarproject gekozen. Het is gebouwen de Stichting Zeeuws WensAmbulance. Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog een laatste wens. Nog één keer naar hun ouderlijk huis, voor de laatste keer naar een concert of nog één keer de zee zien. Stichting Zeeuws WensAmbulance maakt die wensen werkelijkheid. Met een team van enthousiaste vrijwilligers wordt iemands wens gerealiseerd. De ambulance is uitgerust met een comfortabele brandcar en natuurlijk mogen er 1 à 2 familieleden mee in de ambulance. De reguliere ambulancediensten mogen patiënten alleen vervoeren naar of van een zorginstelling. De wensambulancie voorziet in de behoefte van de zieke om voor de laatste keer een uitstapje te maken naar zijn of haar geliefde plek. De bijdrage van de aanvrager van de wens is geheel vrijwillig, er worden dus geen kosten in rekening gebracht. Iedereen staat vrij om al dan niet te doneren. De Zeeuws WensAmbulance is een door vrijwilligers breed gedragen initiatief, waarbij juist samenwerking en afstemming gezocht wordt met professionele en vrijwilligersorganisaties, die op aanverwante terreinen werken.

## Website

Onze website [www.pknzoutelande.nl](http://www.pknzoutelande.nl) is een tijdje niet bijgehouden, omdat we het webmaster hebben. Peter Verhage, de webmaster van Biggekerke/Meliskerke, heeft ons de afgelopen weken enorm geholpen om de website nieuw leven in te blazen. We proberen de basis op orde te hebben rond 1 februari. Als u opmerkingen of tips heeft om de website te verbeteren, kunt u dat kenbaar maken bij de ouderling communicatie: [communicatie@pknzoutelande.nl](mailto:communicatie@pknzoutelande.nl). We zijn Peter enorm dankbaar voor zijn inzet. Uiteraard komen we hier later op terug als het proces is afgerond. Inmiddels hebben we twee mensen van onze eigen gemeente bereid gevonden om de website bij te gaan houden. Het zijn Simone Overgaauw (zij deed dat al) en Arienne Molenaar.

## Reacties adventskalender

Graag willen wij, Caroline en Lian, iedereen bedanken voor de gastvrijheid en het bezoeken van de opgestelde huizen tijdens de advent periode 2024. Hieronder enkele reacties van deelnemers aan de gezamenlijke activiteiten van Welzijn Veere en de Protestantse Gemeente Zoutelande gehouden van zondag 1 december 2024 tot en met dinsdag 24 december 2024.

*'Wij vonden het een eer om mee te mogen doen. Het was wel spannend wie en of er zouden komen. De zondag was nieuw en er is dan ook 's morgens koffiedrinken in de kerk. Maar dat viel mee. De stoelen waren tot de laatste plaats bezet met geanimeerd pratende inwoners van Zoutelande. Jammer dat het zo vlug voorbij was.'*

*'Het liefst deden wij volgend jaar weer mee, maar hopelijk zijn er dan weer nieuwe gastdresses. Een mooie manier om te verbinden.'*

*'Ik vond het heel erg leuk om mee te doen en ben zelf ook een paar keer wezen koffiedrinken. Geweldig initiatief en ik hoop dat we er hier in Zoutelande nog lang mee doorgaan.'*

*'Heel waardevol voor een dorp. Ik vond het leuk om te doen. Het is maar afwachten hoeveel er zouden komen. Het was niet bijzonder druk, maar wel gezellig. Een oude dame genoot bij ons van de verhalen van jongere vrouwen. Zelf ben ik ook nog een aantal keren bij andere langs geweest. Was ook gezellig met mooie gesprekken.'*

*'Het was een middag met gezellige dorpsbewoners! Met een gevarieerde leeftijd tussen 50 en 88 jaar!'*

Ook wij hebben er van genoten!

## kindernevendienst



De kindernevendienst gaat in februari weer van start! Hieronder volgen de data waarop Simone en Marieke de kinderen welkom heten en aan hen mooie verhalen vertellen. Er is altijd een erg creatieve verwerking aan verbonden. En iets lekkers te eten. - 23 februari - 16 maart

- 6 april
- 11 mei
- 22 juni

Van harte uitgenodigd!

Maria

Het telefoonnummer van Arno Wielemaker, voorzitter van de taakgroep kerkrentmeesters, staat vermeld in het kerkblad. Het juiste nummer is: 06-22959230

**Mededelingen**

### Opbrengsten collecten december 2024

- 01-12-2024: € 114,90
- 08-12-2024: € 151,25
- 15-12-2024: € 121,05
- 22-12-2024: € 240,55

24-12-2024: € 87,65 [Kerstdienst]

25-12-2024: € 89,15 [1<sup>o</sup> Kers]

29-12-2024: € 108,05

31-12-2024: € 197,20 [Oud jaar]

De Dankdagcollecte heeft via de bank € 2790,50 opgebracht

De Eindejaarscollecte heeft via de bank € 1605,50 opgebracht

Namens Taakgroep Kerkrentmeesters  
Matty Jesmiatka

### Nieuwsbrief

In de envelop van kerkbals zit een formulier waarin ik u om toestemming vroeg om uw emailadres te mogen gebruiken, onder andere voor deze digitale nieuwsbrief. Er is massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Momenteel daardoor de 150 abonnees. Het hartelijk dank voor het vertrouwen daarvan. Mede daaraan hopen we de communicatie met onze leden en het dorp te versterken.

René Molenaar

### Diaconie:

#### Hadassah

In het afgelopen jaar hebben we tezamen met de diaconieën van Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke als jaarproject de Stichting Hadassah, een vrouwenopvanghuis uit Middelburg, ondersteund. We hebben vanuit Zoutelande € 2197,65 aan hen kunnen overmaken. Dit geld is opgehaald bij een aantal collecties in de eredienst. Ook is er door de deelnemers aan de kerstdaartijd een vrijwilligheidsbijdrage gegeven van bijna € 400,-. In het laatste kwartaal heeft de extra collecte (de doorzichtige bus in de kerk en de mogelijkheid om via de app te geven) ook nog ongeveer € 1150,- opgebracht. Alle gulle gevers hartelijk dank ook namens de stichting Hadassah.

#### Boodschappenpakket Jumbo voor de Voedselbank

Tot 11 februari is beschikbaar de Jumbo gratis een boodschappenpakket bij iedere € 10,- aan boodschappen. Als diaconie willen we u oproepen uw zegels te doneren. Voor iedere volle kaart kunnen we een boodschappenpakket ophalen. Deze pakketten willen we doneren aan de Voedselbank. U kunt uw zegels inleveren bij Corrie Roelse, Swaalingsstraat 32. Tel. 06 13184395.

## Rechtstreeks bijdragen via Kerkdienstgemist (herhaling)



Als u gewend bent om de kerkdiensten thuis via internet op de computer te volgen, dan kunt u vanaf thans ook rechtstreeks een financiële bijdrage geven. Onder het kijkscherm op uw computer zijn enkele knoppen zichtbaar waaraan nu de knop "Collecte" is toegevoegd. Zie de bijgaande foto (het rood omcirkelde item uit het menu onderaan het scherm).

Het is wellicht goed te weten dat de opnames altijd gratis te zien zijn, maar de Catharinakerk betaalt wel maandelijkse abonnementskosten voor deze service. Dat is gemiddeld 75€ per maand, afhankelijk van het aantal kijkers. Mocht u u de behoefte hebben om hiervoor iets te vergoeden, dan kan dit dus op deze gemakkelijke manier. Alvast dank voor de moeite!

Jos Boot

Opmerking: er is ook een aparte Kerkdienstgemist-app. Hierin is de knop niet zichtbaar.

## Ontmoetingslunch

Op 12 februari is er weer een lunch voor inwoners van Zoutelande en omstreken bij Eetcafé De Fiets, 12.00-13.30 uur, Langstraat 15. Opgave voor 10 februari bij Esther Fokkenrood, [ontmoeteneet@zeelandnet.nl](mailto:ontmoeteneet@zeelandnet.nl) of per tel. 06-29492336, na 18.00 uur.

Caroline

## Koffiemiddagen in De Tienden



Vanaf 2025 kunnen inwoners van Zoutelande elke maandagmiddag samen koffie drinken in het WoZoCo De Tienden vanaf 15.00 uur. Vind je het fijn om met anderen te wandelen en dan kun je voorafgaand aan de koffie, vanaf 13.30 uur mee vanaf het WoZoCo. Een ieder is hartelijk welkom! Deze wandel- en koffiemiddag wordt verzorgd door de SVRZ in samenwerking met de Commissie Welzijn Zoutelande.

Caroline

## Zondag 26 januari Filmavond klimop Koudekerke, 19.00 uur



De film, een doorgebeurd verhaal, gaat over Polen, 1945. De Tweede Wereldoorlog is voorbij, Mathilde Beauleu, een jonge Franse dokter bij het Rode Kruis, behandelt in de buurt van Warschau de laatste Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een ochtend komt een non naar het hospitaal die haar om medische hulp vraagt. Mathilde volgt haar naar het klooster waar ze een schokkend geheim ontdekt.

## Dinsdag 28 januari, kerkproeverij



De volgende kerkproeverij is bij de familie Bram en Franny Pattenier, Sloestraat 3 Zoutelande op dinsdagavond 28 januari, aanvang 19.30 uur. Aanmelden bij ds. Maria Baan, telefoon 06 21479593. Het is een mooie mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen of bekende mensen beter te leren kennen met elkaar een goed gesprek te voeren. We rekenen weer op een goede opkomst.

## Zoutkorrel

De bedoeling van een 'Zoutkorrel' is om ons aan te zetten tot reflectie en het bieden van inspiratie. In elke nieuwsbrief is daarvoor een plaats ingeruimd. De redactie stelt het op prijs als de lezers voorstellen doen of ideeën aanleveren voor een mooie 'Zoutkorrel'. Dit keer leverde Barbara de Kort een tekst aan van Gerard van Midden uit de bundel 'De jukbox van mijn ziel'.



## Aanzoek

Psalm van God

Goddank!  
Ik ben blij met jullie.  
Om wie jullie zijn  
en wat jullie voor mij betekenen.

Ik denk daar weleens over na.  
Hoe het zou zijn  
als Ik jullie niet had,  
als Ik hoogverheven,  
maar alleen in mijn hemel zat.  
Met onder mij  
nog altijd de chaos van het begin.  
Dat zou ook voor mij geen leven zijn.

Of Ik niet getwijfeld heb?  
Gewanhoopt?  
Ja, zo vaak. Zo diepverdrietig vaak.  
Jullie zijn soms zo onvoorspelbaar.  
Tot alles in staat.  
Haat, wanstalligheid, verderf.  
Chaos in het kwadraat.

Maar Ik leef weer op  
als Ik zie wat jullie ook in huis hebben.  
Liefde, schoonheid, goedheid.  
Mens, wat kan Ik daar van genieten.

Dan zie Ik mezelf terug in jullie  
en weet Ik,  
als Ik ooit zo overwegen  
om tóch weer een nieuwe start  
met de aarde te maken,  
dat Ik jullie opnieuw hiervoor zou vragen.  
Want we kunnen niet zonder elkaar.



Zondag 26 januari	Eredienst Ds. Maria Baan mmv Koor Veere	Catharinakerk	10.00 uur
Zondag 26 januari	Fimavond	Klimop Koudekerke	19.00 uur
Dinsdag 28 januari	Kerkproeverij	Fam. Pattenier, Sloestraat 3,	19.30 uur
Zondag 2 februari	Eredienst ds. R. van de Zwan	Catharinakerk	10.00 uur
Woensdag 5 februari	Morgengebed	Catharinakerk	08.45 uur
Vrijdag 7 februari	verschijning Nieuwsbrief		12.00 uur

## Zoutelande Actief

Zie de uitgebreide evenementenkalender.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hijr afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@pknzoutelande.nl](mailto:nieuwsbrief@pknzoutelande.nl) toe aan uw adresboek.

