

Nieuwsbrief Catharinakerk Zoutelande



Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoutelande en verschijnt in principe elke twee weken. De inhoud bevat praktische informatie en is gericht op het gehele dorp Zoutelande. Voor verdiepende bijdragen over geloof en spiritualiteit verwijzen wij naar het kerkblad. Kopij kan digitaal aangeleverd worden op het redactieadres nieuwsbrief@pknzoutelande.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen die strijdig zijn met de doelstellingen van de kerk niet te plaatsen. Nog geen nieuwsbrief? Stuur een mailtje naar de redactie. Editie maandag 10 februari 2025. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 maart 2025.

Inhoudsopgave

- [Nieuwsbrief Catharinakerk Zoutelande](#)
- [Colofon](#)
- [Inhoudsopgave](#)
- [Huisarts dokter Leo Schinkelshoek](#)
- [Ds. Baan neemt beroep aan naar Protestantse Gemeente Kethel](#)
- [Morgengebed](#)
- [Gebruik van de kerkapp](#)
- [Gezamenlijk diaconaal jaarproject](#)
- [Toelichting diaconale collecten](#)
- [Kindernevendienst](#)
- [Zondag 23 maart SING-IN](#)
- [Ontmoetingslunch](#)
- [Nieuws over kerkproeverij](#)
- [Zoutkorrel](#)
- [Voetstappen in het zand](#)
- [Zoutelande Actief](#)



Huisarts dokter Leo Schinkelshoek



We ontmoeten elkaar in de spreekkamer. Ik mag voor deze gelegenheid Leo tegen onze dokter zeggen. 'Ik ben in 2005 begonnen als huisarts in Zoutelande als waarnemer bij dokter Van der Male', begint hij. 'Toen dokter Van der Male in 2008 vertrok, vroeg hij mij om de praktijk over te nemen'. 'Ik heb daar geen moment over getwijfeld en meteen volmondig ja gezegd', vervolgt hij. Ik vraag of er een link is met Zeeland of Zoutelande. 'Ik ben geboren en opgegroeid in Alblasserdam' vertelt hij. 'Na mijn opleiding als basissarts ging ik de huisartsenopleiding volgen'. Op basis van postcodes werd een aantal artsen ingedeeld om de opleiding in Zeeland te doen, omdat daar een groot gebrek was aan huisartsen'. Zodoende kwam hij als huisarts in opleiding terecht bij Zeeuwse huisartsen en Zeeuwse gezondheidsinstellingen. 'Ik woonde destijds met mijn gezin op een kleine flat in Alblasserdam', vertelt hij. 'Mogelijkheden voor een grotere woning waren daar nauwelijks'. 'Toen ik in Zeeland op zoek ging naar een ruimere woning, bleek daar meer dan genoeg keuze te zijn', vertelt hij. 'Zo kwamen ze terecht in Serosokerke. Waarom ben je huisarts geworden, vraag ik. 'Ik had destijds ook de mogelijkheid om specialist te worden', vertelt hij. 'Specialisten weten veel van weinig'. 'Huisartsen weten weinig van veel', vervolgt hij. 'Het idee om mensen met een breed scala aan medische problemen te helpen, spreekt mij meer aan en geeft mij gewoon meer voldoening dan de focus op één heel specifiek terrein', zegt hij. Ter illustratie vertelt hij dat veel Duitsers altijd verstand staan dat huisartsen bij ons veel zelf doen. In Duitsland sturt de huisarts mensen veel vaker meteen door naar een specialist. Dokter Schinkelshoek is de enige huisarts van de huisartsenpost Zoutelande. Dat betekent dat hij elke morgen om 07.00 aanwezig is en meestal pas na 18.00 uur weer naar huis gaat. In het weekend werkt hij de administratie bij. Dat zijn lange werkdagen. Om daarin de balans te houden, gaat hij elke jaar met zijn vrouw een paar weken naar hun vakantiehuis in Zuid-Afrika. 'Het is elke keer weer een fantastische ervaring om te wandelen tussen de giraffes en zebra's', zegt hij. Het wonen in een omgeving met dieren zit hem kennelijk in het bloed. Zo woont hij nu in een vrijstaande woning in Kamperland met flink wat grond eromheen waar schapen, shetlanders, een hond en zelfs een ezel wonen. 'Het geeft een heerlijke afleiding om 's avonds met de verzorging van de dieren bezig te zijn', vertelt hij. Een andere afleiding is het zijn van (vrijwillige) brandweerman. Onze dokter blijkt chauffeur te zijn op een brandweerwagen. Ik vraag waarom hij dat leuk vindt. 'Samen met anderen een belangrijke klus klaren, geeft mij energie en voldoening' zegt hij. 'Ook de trainingen en de tussentijdse contacten met de brandweerlieden vind ik fijn. In de staart van het gesprek doe ik een interessante ontdekking. Onze dokter blijkt namelijk jarenlang organisant te zijn geweest van een Protestantse kerk in Alblasserdam'. Hij kreeg orgellessen en stak er vele uren in om mooie muziek te kunnen spelen. 'Ik heb daar uitzettend van genoten', biecht hij op. Door zijn studie, het drukke gezinsleven en zijn werk als huisarts is het orgelspel echter naar de achtergrond verdwenen. 'Ook het kerkgaan is verwaterd', vertelt hij. 'Maar ik sluit niet uit dat ik dat ooit weer oppak', sluit hij af. Ik vind het heel bijzonder dat we op deze manier een inkijkje mochten hebben in het leven van onze huisarts en dank hem heel hartelijk voor dit openhartige gesprek.

redactie

Op de foto de dokter en zijn vrouw Ilona bij hun vakantiehuis

Ds. Baan neemt beroep aan naar Protestantse Gemeente Kethel



Zondag 9 februari is in de kerk afgekondigd dat ds. Baan een beroep heeft aangenomen van de Protestantse Gemeente Kethel (Schiedam Noord). Wij feliciteren ds. Baan met het aanvragen van dit beroep en de roepende gemeente Kethel dat hun beroep is aanvaard. De kerkenraad wenst ds. Baan Gods zegen toe bij het werk in de nieuwe gemeente. In de vorige nieuwsbrief heeft ds. Baan uitgelegd dat zij een sterke behoefte heeft om dichter bij haar partner Arje in de buurt te wonen. Kethel ligt daar inderdaad dichtbij.

Wij respecteren haar besluit, alhoewel het voor ons jammer is. De intrededienst in Schiedam staat gepland op zondag 15 juni. De voorlopige datum voor de afscheidsdienst in Zoutelande is op zondag 1 juni. Er is een werkgroep samengesteld die het afscheid gaat voorbereiden. De kerkenraad gaat nu bij de classis melden dat we vacant raken en laat onderzoek doen voor welk percentage we een andere predikant mogen beroepen. Tegelijkertijd zal de kerkenraad gaan werken aan het opstellen van een profielschets voor de nieuw te beroepen predikant. Als dat profiel in concept gereed is, zal de kerkenraad dat tijdens een gemeenteberaad voorleggen aan de hele gemeente. De kerkenraad zal u vanaf nu periodiek informeren over de voortgang van het beroepingswerk.

Morgengebed



Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Gebruik van de kerkapp

Sinds de coronaperiode maken we als kerk gebruik van de kerkapp. Dat is een intern communicatiesysteem. Het gebruik daarvan is bedoeld voor leden van onze kerk en allen die door de commissie die de app beheert zijn toegelaten. Momenteel zijn er ongeveer 130 leden die de app actief gebruiken om korte berichten te versturen of om berichten te lezen. Door de beveiligde digitale omgeving, is het een veilig intern communicatiemiddel (zie de website bij communicatie als u zich daarvoor als gebruiker wilt aanmelden). De kerk heeft dit systeem in gebruik genomen om daarmee de onderlinge band te versterken. Zo wijzen we elkaar op vergaderingen, bijeenkomsten, geven we elkaar informatie en delen we de gewenste blijde of droevige berichten met elkaar. We kunnen zeggen dat we mede door de kerkapp elkaar beter weten te vinden en dat het doel 'verbinding' deels is bereikt. De kerkapp is nadrukkelijk niet bedoeld als een soort sociaal medium platform voor leden van de kerk. Een voorbeeld: we zien de laatste tijd berichten verschijnen die een uitgebreide inhoudelijke reactie geven op de kerkdienst. Sommigen zijn het eens met de strekking van een preek, anderen weer niet. In alle gevallen gaat het om zeer persoonlijke meningen. We zien dat op die reacties weer andere reacties volgen. Het gebeurt gelukkig nog allemaal in nette bewoordingen. Deze ontwikkeling beogen we echter niet met de kerkapp. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u soms de behoefte heeft om te reageren naar aanleiding van een dienst. In de eerste plaats kunt u in dat geval de dienstdoend predikant aanspreken tijdens het koffiedrinken na de dienst. Ook kunt u altijd een mail sturen met uw reactie naar onze predikant (zie daarvoor de website www.pknzoutelande.nl), als het om een dienst gaat waarin onze eigen predikant vooring.

Waar het gastpredikanten betreft: daarvoor openen we een speciaal emailadres: reactie@pknzoutelande.nl

Uw reactie komt dan terecht bij de voorzitter en de vicevoorzitter van de kerkenraad. Als daar aanleiding toe is, bespreken we deze reacties met de moderator en/of in de vergadering van de kerkenraad.

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u die via het emailadres communicatie@pknzoutelande.nl stellen aan de ouderling communicatie. Ook als u daarover een gesprek wilt, kunt u dat op die manier kenbaar maken.

Gezamenlijk diaconaal jaarproject



De gezamenlijke diaconieën van Biggekerke/ Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande hebben voor 2025 een nieuw jaarproject gekozen. Het is geworden de Stichting Zeeuwse WensAmbulance. Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog een laatste wens. Nog één keer naar hun ouderlijk huis, voor de laatste keer naar een concert of nog één keer de zee zien. Stichting Zeeuwse WensAmbulance maakt die wensen werkelijkheid. Met een team van enthousiaste vrijwilligers wordt iedereen wens gerealiseerd. De ambulance is uitgerust met een comfortabele brandcar en natuurlijk mogen er 1 à 2 familieleden mee in de ambulance. De reguliere ambulancediensten zorgen patiënten alleen vervoeren naar of van een zorginstelling. De wensambulance voorziet in de behoefte van de zieke om voor de laatste keer een uitstapje te maken naar zijn of haar geliefde plek. De bijdrage van de aanvrager van de wens is geheel vrijwillig, er worden dus geen kosten in rekening gebracht. Iedereen staat vrij om al dan niet te doneren. De Zeeuwse WensAmbulance is een door vrijwilligers breed gedragen initiatief, waarbij juist samenwerking en afstemming gezocht wordt met professionele en vrijwilligersorganisaties, die op aanverwante terreinen werken.

Toelichting diaconale collecten



in de onderstaande de komende weken gecollecteerd voor onderstaande doelen:

Collecte 9 februari 2025 – Kerk in Actie Noodhulp Israël en Gaza

De gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. In Israël en op de Westelijke Jordaanoever bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Ze zijn zowel lichamelijk als psychisch in groot gevaar. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen worden nooit het slachtoffer zijn. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. We helpen hier voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Je kunt dit werk steunen door je bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van Israël en Gaza. Hartelijk dank!

Collecte 16 februari 2025 – Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen hand te maken. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Steun via het programma Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen en geef in de collecte. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte diaconaat-gevangenzorg of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen

Collecte 23 februari 2025 - ZWO Project Colombia

De Chocho-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, huiselijk geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmafia. De lokale bevolking zit altijd kleem tussen deze groepen. Coccomopaca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomten te verhogen. Coccomopaca werkt in 46 dorpen de kleinschalige, duurzame, landbouwproductie. In nauwe samenwerking met berken betreft Coccomopaca ook jongeren hierbij. Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat in de collecte of met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van landbouw Colombia (WD 0912734) of doneer online. Hartelijk dank.

U kunt ook deelnemen aan de collecten door (digitaal) een bedrag over te boeken naar de rekening van onze plaatselijke diaconie via de QR-code van de website www.pknzoutelande.nl



11 februari - 19.30 uur Thema-avond

Er zijn soms van die momenten, waarvoor je wat zou doen? Over beide vragen gaat het op deze vierde avond. We bekijken wat kunst en lezen onder andere Johannes 6. Liederen van harte welkom in de **Klimop in Koudekerke**

kindernevendienst



Hieronder volgen de data waarvoor Simone en Marieke de kinderen welkom heten en aan hen mooie verhalen vertellen. Er is altijd een erg creatieve verwerking aan verbonden. En iets lekkers te eten.
 - 23 februari
 - 16 maart

- 6 april
 - 22 juni
 - 11 mei
 Van harte uitgenodigd!

Maria

Zondag 23 maart SING-IN



Op zondag 23 maart is Zoutelande aan de beurt om 'Een huis vol muziek' te organiseren. We hebben besloten daar dit keer een zogenaamde SING-IN van te maken. Samen mooie liederen zingen. We zullen de liederen 'aan elkaar verbinden' met passende teksten. Een aantal bekende opwekkingsliederen die begeleid zullen worden door een muziekband (zoals dat gaat in een Evangelische gemeente), staan al vast. Daarnaast blijft er nog veel ruimte over om zelf liederen voor te stellen die u graag wilt zingen. Dat kan van alles zijn; Liedboek, Johan de Heer, Evangelische Liedbundel en zo verder. Ook vanuit Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke verwachten we voorstellen voor mooie liederen.

Als er heel veel liederen worden ingediend, zullen we keuzes moeten maken. Tot uiterlijk 9 maart kunt u liederen indienen via het redactieadres van de nieuwsbrief: nieuwsbrief@pknzoutelande.nl

Het belooft een heel mooie samenkomst te worden!



Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 7 maart verschijnen. Inmiddels is het aantal abonnees opgelopen tot ruim 180. Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief ontving de redactie een aantal leuke reacties. Bedankt. Het is altijd fijn om te horen dat de nieuwsbrief gelezen én gewaardeerd wordt. René Molenaar

diaconie

Boodschappenpakket Jumbo voor de Voedselbank. Tot 11 februari wordt de Jumbo gratis een boodschappenzegel bij iedere € 10,- aan boodschappen. Als diaconie willen we u oproepen uw zegels te doneren. Voor iedere volle kaart kunnen we een boodschappenpakket ophalen. Deze pakketten willen we doneren aan de Voedselbank. U kunt uw zegels inleveren bij Corrie Roelse, Swaalingsstraat 32. Tel. 06 13184395.

De opbrengst van de collecten januari 2025

- 05-01-2025: € 67,00
- 12-01-2025: € 92,95
- 19-01-2025: € 130,80
- 26-01-2026: € 151,25

De actieve Kerkbalans is inmiddels achter de rug, voor degene die deze nog niet hebben ingeleverd het verzoek deze in de brievenbus te doen op Swaalingsstraat 54. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet voor een vlotte afhandeling van de Kerkbalans 2025.

Namens Taakgroep kerkrentmeesters
 Matty Jesmiatka

Ontmoetingslunch

Op 12 februari is er weer een lunch voor inwoners van Zoutelande en omstreken bij Eetcafé De Fiets, 12.00-13.30 uur, Langstraat 15. Opgave voor 10 februari bij Esther Fokkenrood, ontmoeteneet@zeelandnet.nl of per tel. 06-29492336, na 18.00 uur.

Caroline

Nieuws over kerkproeverij

Op 28 januari was de kerkproeverij bij Bram en Franny in de Sloestraat. Ondanks enkele afmeldingen was de avond met 8 personen goed gevuld. Maria heette iedereen welkom en las een gedeelte uit de Monologienbijbel over 1. Cor. 13. Een geheel andere kijk op dit gedeelte. Daarna kwamen er speciale kaarten op tafel. Iedereen mocht 2 kaartjes pakken; één met een vraag met de tekst naar beneden, zodat je niet wist wat de vraag was en een kaartje met een foto, die je aansprak.

De vragen gingen bijvoorbeeld over je hobby, waar je je het beste kunt ontspannen, wat je rust geeft en waar je heimwee naar hebt? De vraag waar ik heimwee naar heb, trof ik zelf. Na even nadenken, is het antwoord, om in de 'kerk'-sfeer te blijven, dat de jeugdindsten uit de tijd dat ik nog in Vlaardingen woonde, bij mij heimwee oproepen. Een keer per maand was er voor de jongeren in Vlaardingen, uit 7 wijken, een jeugddienst met een eigen jeugdpredikant. Die diensten waren altijd vol, we zongen nieuwe liederen, bijvoorbeeld gospels met begeleiding van een koor of combo. De kerken zaten altijd vol. Het was echt een beleving!

De foto's op de kaartjes, zoals een vraagteken, een open deur, een zweepende adelaar, een leeuw, een kruis, iemand op een duintop en besneeuwde bergtoppen, gaven genoeg stof voor gesprekken. Maria sloot de avond af met een stukje uit de Monologienbijbel van Kees van de Zwaard en Sylvia Weve. Fijn, om zo met elkaar in een vertrouwd sfeer over dingen die ons bezighouden, van gedachten te kunnen wisselen. Franny Patterner

Op donderdagavond, 27 februari is er weer een Kerkproeverij. Dit keer ten Huize van Matty Jesmiatka-Koppejan, Swaalingsstraat 54. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. U bent welkom om zich op te geven bij Maria Baan via telefoon (06 21 47 95 93), via email (mjgbaan@gmail.com) of via Whatsapp.

Zoutkorrel

De bedoeling van een 'Zoutkorrel' is om ons aan te zetten tot reflectie en het bieden van inspiratie. In elke nieuwsbrief is daarvoor een plaats ingeruimd. De redactie stelt het op prijs als de lezers voorstellen doen of ideeën aanleveren voor een mooie 'Zoutkorrel'. Dit keer een gedicht van Mary Stevenson, uit 'zes mooiste christelijke gedichten' van de EO.

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij.
 Ik was daar niet alleen,
 want ook de Heer liep aan mijn zij.
 We liepen samen het leven door,
 en lieten in het zand,
 een spoor van stappen; twee aan twee,
 de Heer liep aan mijn hand.
 Ik stopte en keek achter mij,
 en zag mijn levensloop,
 in tijden van geluk en vreugde,
 van diepe smart en hoop.
 Maar als ik het spoor goed bekeek,
 zag ik langs heel de baan,
 daar waar het juist het moeilijkst was,
 maar één paar stappen staan.

Ik zei toen 'Heer waarom dan toch?'
 'Juist toen ik U nodig had,
 juist toen ik zelf geen uitkomst zag
 op het zwaarste deel van mijn pad'.

De heer keek mij toen vol liefde aan,
 en antwoorde op mijn vragen;
 'Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
 heb ik jou gedragen'.

Dinsdag 11 februari	Thema avond	Klimop Koudekerke	19.30 uur
Woensdag 12 februari	Ontmoetingslunch	Café De Fiets	12.00 - 13.30 uur
Woensdag 12 februari	Morgengebed	Catharinakerk	08.45 uur
Zondag 16 februari	Eredienst ds. Maria Baan	Catharinakerk	10.00 uur
Woensdag 19 februari	Morgengebed	Catharinakerk	08.45 uur
Zondag 23 februari	Eredienst ds. Maria Baan	Catharinakerk	10.00 uur
Donderdag 27 februari	Kerkproeverij	Matty Jesmiatka Swaalingsstraat 54	19.30 uur
Zondag 2 maart	Eredienst ds. Maria Baan	Catharinakerk	10.00 uur
Woensdag 5 maart	Morgengebed	Catharinakerk	08.45 uur
Vrijdag 7 maart	verschijning Nieuwsbrief		12.00 uur

Zoutelande Actief

Zie de uitgebreide evenementenkalender.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@pknzoutelande.nl toe aan uw adresboek.

